



HØVE & HAVREBJERG

VALGMENIGHEDER

December – januar – februar marts 2014 -2015

51. årgang nr. 4



JULEN BEGYNDER MED ET BARN



Når vi i den kristne verden fejrer jul, fejrer vi, at Gud blev menneske. Som vi kan læse i Johannesevangeliet, så blev Ordet, (det skaberord der lød i begyndelsen) kød, og tog bolig iblandt os mennesker. Jesus af Nazareth, han som vi bekender som Guds søn og Kristus, er altså på en gang Gud og menneske. Født af en kvinde, kommet til verden i en sø af blod og fostervand akkurat lige som alle andre mennesker, men undfanget ved Helligånden og derfor skal han kaldes Guds søn og Hellig.

Det vil sig, at vi tror og bekender, at det fattige barn der kom til verden en nat i Bethlehem i en kold stald i en afkrog af Det romerske imperium, er den Gud, der har skabt både himmelen og jorden og stadig skaber og opretholder alt liv på jorden og i himmelen. Sådan kom Gud ind i verden ved et barn. Julen begynder med det barn. Dette hjælpeløse og fattige barn i krybben er et af kristendommens allermest centrale udtryk. Ja mere end det: krybben er der, hvor Gud er. Og det er der, hvor Guds kærlighed finder sit udtryk. I et afmægtigt barn, for sådan viser kærlighedens magt sig – i afmagt. For kærligheden kan og vil ikke tvinge.

Til gengæld er der heller ikke noget, der kan tvinge kærligheden. Lige meget hvor meget vi afviser Gud, kan vi ikke tvinge ham til **ikke** at elske



os, ligesom ingen magt i verden kan tvinge os til ikke at elske det menneske, vi elsker. Derfor er kærligheden den stærkeste magt i verden. Men denne magt er skjult for verden. Den opfanges kun af nogle ensomme hyrder på en mørk mark og nogle vismænd fra et fjernt land. Samtidig er den helt tæt på det menneskelige - for det er i det blotte menneskelige Gud møder os. Ikke i det storladne ædle menneske.

Ved at blive sådan et ringe menneske, da lægger Gud en alvor i dette blot at være et menneske. Det er ikke det fine ved mennesket han særligt elsker, men det menneskelige, som vi møder hos enhver. Hos den dumme såvel som den klogeste. Hos den succesfulde såvel som den mislykkede. Hos den ædle såvel som hos den usle, tarvelige eller den vi foragter. Det er det samme for os alle, hvordan vi nu end er mennesker.

Derfor er det heller ikke det ædle menneske og de gode gerninger eller næstekærligheden, der er det særegne ved kristendommen. Nej, det der gør alting nyt – det der vender op og ned på alting, er påstanden om, at Gud kommer til verden som et menneske – som en af os – og at han derved er helt tæt på det menneskelige. Det der er fælles for alle



mennesker. Sådan og kun sådan er julens budskab en glæde, der skal være for alle mennesker. Gør det os nu klogere på verden? Stærkere i livets kriser? Bedre rustet til at tage vare på hinanden og til at elske den fremmede og vore nabo? Jeg ved det ikke – jeg tror bare, at det er sådan. Ikke for et bestemt formåls skyld. Der er nemlig ingen der prakker os evangeliet på. Hjertet kan hverken lokkes eller skræmmes til tro. Derfor kom Gud heller ikke til jorden med magt og væld men i afmagt og ydmyghed. Vi kan derfor ikke få greb om det og reducere julens budskab til hvilken nytte, det gør eller hvilken brugsværdi det har. Når vi forstår det, begynder vi måske at ane jule-evangeliets virkelighed: At Gud er fuld af nåde, lys og sandhed. Dette lys lader Gud ødselt skinne over alt det ubrugelige og unyttige. Guds nåde er over dette liv, som det er. Vi fritages ikke fra det. Vi får ikke noget vi kan bruge. Men vi får at vide, at Guds nåde er over dette liv og over den død, der slutter det. Sådan er det sande lys som skinner for dem, der sidder i mørket og dødens skygge. Midt i dette allersorteste - om nat ved Bethlehem - der sejrer denne lysets tanke, for da rører himlen jorden i det fattige Bethlehemsbarn i krybben. Sådan skinner lyset i mørket, og mørket fik ikke bugt med det.

Rigtig glædelig jul!

/Nana Hauge



SENESTE NYT

Kulturdag i Havrebjerg

Den 6. september var der kulturdag i Havrebjerg. Byens foreninger var alle repræsenteret og i den anledning var vores kirke naturligvis også åben. Vagn fortalte om menighedens historie og Sanne (organist) havde arrangeret en lille koncert i kirken.

Konfirmandweekend

En weekend i september indtog fem konfirmander kirke og præstegård i Høve. Her er de igang med at lære kirketårnet at kende.





Tak til Thorsbjerggaard

Som donerede mange flotte græsskar til AlleHelgensgudstjenesten i Høve



Præsten holder fridage

9. -16. februar og 7. -9. marts. I mit fravær kan kontaktes Henning Ipsen (Havrebjerg) eller Aslaug Bugge (Høve).

17. -20. februar er jeg på kursus i Løgumkloster. Her kan jeg træffes på mobil 6179 2765

Besøg af præsten

Besøg af præsten kan altid finde sted, blot man er venlig at anmode derom, så aftale kan træffes. Hvis man ønsker samtale med præsten i præstegården kan dette også finde sted. Præsten har tavshedspligt.

Hjemmesiden

Vi har fået ny hjemmeside: www.hoeve-havrebjerg.dk. På hjemmesiden offentliggøres gudstjenesteliste, aktiviteter, møder mm.



KALENDER

Nytårsgudstjeneste

Vi fejrer det nye år med en gudstjeneste søndag den 4. januar kl. 14.00 på Liselund. Efter gudstjenesten er der bobler og kransekage i Pejsestuen

Litteraturkreds i Præstegården

Vi mødes følgende datoer: 29. januar, 26. februar, 26. marts, 30. april fra kl. 13.00 – 15.00. Medbring selv kop og kaffe/the. Litteratur til januar:

”Kastaniealleen” af Dea Trier Mørch. Følgende titler bestemmes i fællesskab.

Kyndelmisse

1. februar markerer vi kyndelmisse med en musikgudstjeneste. Tobias Dahls saxofon/klaver duo medvirker. Det er kl. 15.00 i Havrebjerg og kl. 19.00 i Høve.

Hvad er kyndelmisse?

Kyndelmisse er en fordanskning af det latinske candelarum misa, der betyder lysenes messe. Det er en katolsk højtid, som man blev ved med at fejre i Danmark til længe efter, dagen blev afskaffet som helligdag i 1770.

Kyndelmisse var førhen på landet en vigtig dag. Bonden skulle da helst have halvdelen af sit vinterforråd tilbage, for at kunne klare sig igennem resten af vinteren. I katolsk tid markerede man ved kyndelmisse dagen for Marias renselse, dvs. dagen hvor hun tog den 40 dage gamle Jesus med i det jødiske tempel. Ifølge Bibelen ser den gamle mand Simeon ham her og kalder ham ”et lys til åbenbaring for hedninge”. Samtidig med at naturen er ved at vågne og lyset er ved at komme tilbage, markerer kyndelmisse således lige som julen, Kristus som verdens lys.

/Nana Hauge



Menighedernes fødselsdag den 22. februar på Liselund

Menighedernes fødselsdag fejres på Liselund den 22. februar med gudstjeneste kl 14. 00. Herefter lagkage og chokolade. Vi afslutter med fortælletime ved Lis Toelberg Eriksen.

Pris for traktement: 50,-

FOREDRAGSFORENINGEN



Civilsamfundet der blev væk? ved Mette Bock, cand.scient.pol. og mag.art. samt MF for LA

Tirsdag den 3. februar kl. 19.30

Foredraget vil belyse udviklingen i det danske samfund fra slutningen af 1800-tallet til i dag. Balancen mellem et civilsamfund, der tog ansvaret i egen hånd i forhold til staten og markedet, har udviklet sig til et samfund med ubalance i den forstand, at staten får ansvaret for det meste. Mennesket og borgeren er blevet væk. Nu står vi ved en skillevej - borgerne skal på banen igen! Og det kommer!



Entré 50 kr. Tag kaffekurven med. Øl og vand kan købes.

Sted: Høve Marks Forsamlingshus, Sorø Landevej 308, 4261 Dalmose

HUSK OGSÅ!

Vintermødet på Liselund

6. – 11. januar 2015. Mød bl.a. forfatter Astrid Salbach, forstander Mads Rykind-Eriksen, sognerpræst Claus Oldenburg, professor emirita Kirsten Nielsen mm. Se mere og tilmeld på www.liselund.dk

Teologimødet: Almagts Gud velsignet vær!

26. -28. januar 2015. Dette års Teologimøde på Liselund skal være en undersøgelse af, hvad der sker, hvis man opgiver metafysikken eller forestillingen om en almægtig Gud helt eller delvist. Mød bl.a. valgmenighedspræst Niels Grønkjær, sognepræst Morten Brøgger, webjournalist Merete Bøye, lektor Anders Holm, sognepræst Thomas Reinholdt Rasmussen mm. Se mere og tilmeld på www.kirkehojskolen.com





Gudstjenester i december, januar, februar og marts	Høve	Havrebjerg
7. december 2. s. i advent	9 Læsninger 14.00	9 Læsninger 10.00
14. december 3. s. i advent	9.00	11.00
24. december Juleaftensdag	16.00	14.00
25. december Juledag	Se Havrebjerg	11.00
26. december	10.00	Se Høve
4. januar Helligtrekonger	Nytårgudstjeneste på Liselund 14.00	Nytårgudstjeneste på Liselund 14.00
11. januar 1. s.e.h.	Liselund 10.00 (Jens Kvist)	Liselund 10.00 (Jens Kvist)
18. januar 2. s. e. h.	11.00	9.00
25. januar 3. s. e.h.	9.00	11.00
1.februar septuagesima	Kyndelmissegudstjeneste 19.00	Kyndelmissegudstjeneste 15.00
8. februar	11.00	9.00



15. februar Fastelavn	Ingen	Ingen
22. februar 1.s. i fasten	Menighedernes fødselsdag på Liselund 14.00	Menighedernes fødselsdag på Liselund 14.00
1. marts 2.s i fasten	9.00	11.00
8. marts 3. s i fasten	Ingen	Ingen
15. marts midfaste	11.00	9.00
22. marts Mariæ bebudelsesdag	9.00	11.00

ADRESSER

Havrebjerg Valgmenighed: www.hoeve-havrebjerg.dk

Formand: Henning Ipsen, Lærketoften 12, 4281 Gørlev tlf. 56 48 42 77

Kasserer og kirkevæрге: Helga Ipsen, Lærketoften 12, 4281 Gørlev
tlf. 56 48 42 77

Graver: Leif Juhl tlf. 42 31 70 71

Organist: Sanne Nielsen, Rådyrvænget 20, 4200 Slagelse tlf. 58526226

Præst: Nana Hauge, Sorø Landevej 306, 4261 Dalmose tlf. 58 18 65 42 *Træffes bedst i dagtimerne. Mandag er fridag.*

Høve Valgmenighed: www.hoeve-havrebjerg.dk

Formand: Lars Westh, Erdrup Enghave 2, 4242 Boeslunde tlf. 58 18 85 61

Kasserer: Aslaug Bugge, Ærtebjergvej 18, Tjæreby, 4230 Skælskør,
tlf. 58 14 10 20. Mail: aslaug@buggeclausen.dk

Kirkevæрге: Tove Beierholm, Møllegårdsvej 7A, 4242 Boeslunde,
tlf. 58 14 04 55 /mobil 61 71 64 93

Graver: Berit Jensen, Venslevvej 19, 4261 Dalmose tlf. 58 18 87 66 –
mobil 21 23 68 66

Organist: Sanne Nielsen, Rådyrvænget 20, 4200 Slagelse tlf. 58526226

Præst: Nana Hauge, Sorø Landevej 306, 4261 Dalmose tlf. 58 18 65 42 *Træffes bedst i dagtimerne. Mandag er fridag.*

Redaktion: Nana Hauge, Sorø Landevej 306, 4261 Dalmose - tlf. 58 18 65 42: *Træffes bedst i dagtimerne. Mandag er fridag.*

Tryk: HassOlsen tlf. 58 19 64 74