



HØVE & HAVREBJERG VALGMENIGHEDER

Januar, februar, marts, april 2014

51. ÅRGANG – NR. 1



”Kristus velsigner børnene” Lucas Cranach den Ældre (1472-1553)

EN DÅB ER ALTID EN BARNEDÅB

I november måned faldt jeg over en artikel i Jyllandsposten. Den handlede om, at flere unge og voksne bliver døbt. Det er jo glædeligt



tænkte jeg, men glæden blev snart til uro, da jeg længere inde i artiklen kunne læse, at en biskop og en professor, på grund af den stigende tilgang til voksendåb, efterlyste et nyt dåbsritual, der kan bruges, når voksne lader sig døbe.

Dåbsritualet, som det er nu, indeholder en læsning fra Markusevangeliet, hvor Jesus siger, at man skal lade de små børn komme til ham. Det virker lidt forkert at læse, mente bispren og professorren, når man står over for et voksent menneske, der har taget en velovervejjet, moden beslutning om at blive døbt.

Men har bispren og professoren da glemt, at en dåb altid er en barnedåb? Også hvis det er en voksen, der døbes. Og at det at tro ikke er andet, end at blive som et barn uanset modne overvejelser og beslutninger.

Derfor hører Markuslæsningen selvfølgelig med til dåbsritualet. Det har den gjort, siden Kirken begyndte at praktisere barnedåb i det 3. århundrede. Her har den siden da fungeret som den teologiske begrundelse for barnedåb. Fortællingen handler ganske vist ikke om dåb, men den siger noget om, hvad der sker i dåben.

Hvad sker der så i dåben? Ja, der sker det, at mennesket – uanset alder – får ”barnekår”. Også når det er en voksen, der døbes. Ligesom det lille barn i et og alt er afhængig af sine forældre, således er mennesket gennem dåben henvist til sin skaber. Dåben betyder også, at mennesket



kan kalde Gud for Far. I dåben bliver mennesket nemlig Guds barn. Og at Gud er far og de troende hans børn er ikke bare et af mange aspekter af Gud, men det helt overordnede, der kristeligt set er at sige om Gud. Vi er alle "af Gud faders små" - og at være i Guds favn er saligheden såvel ved livets begyndelse, i dets midte og ved dets afslutning - så vi også når døden kommer, kan "indslumre med lyst – som barnet ved sin moders bryst" som Grundtvig skriver i salmen "At sige verden ret farvel".

Favnen – Vor Herres favn – eller Vor Herres arme er netop der, hvor den kristne vokser i sin kristelige vækst, mente Grundtvig. Skulle Grundtvig finde et navn til eller et billede på frelsens sted, tænkte han netop på Guds favn eller Guds arme. Hvem er det der ligger i favn eller arm? Det gør netop det lille barn!

Favnen som frelsens sted viser os hen til at i forhold til Gud er vi altså ligesom spædbørn, der bæres i favn, uanset hvor voksne og velovervejede vi føler os. Dette understreger, at ligesom det lille barn ikke skal gøre sig fortjent til forældrenes kærlighed - på samme måde kaldes et menneske heller ikke kristent, fordi det gør dette eller hint, men fordi det lader sig skænke den nåde som Kristus har givet det.

Derfor er det ikke spor "forkert at læse fortællingen om Jesus og børnene, når man står over for et voksent menneske, der har taget en velovervejede, moden beslutning" sådan som professoren mener iflg



Jyllandsposten. Alverdens beslutninger, gode hensigter og inderlig dybfølt tro kan nemlig ikke ændre ved at forholdet til Gud er et barneforhold.

/Nana Hauge

SENESTE NYT

Konfirmandlejr

I oktober holdt vi konfirmandlejr i præstegården. Konfirmanderne lærte kirken, kirkegården og præstegården at kende. Der blev også tid til boldspil, lygtetik og bål i haven om aftenen. Om søndagen medvirkede konfirmanderne ved gudstjenesten i Høve.

Tak til alle, der kom med kage og brød

Tak til Lars Ellegaard for æbler

Tak til Brøndby stadion for kyllinger

Tak til Saguaro Aps for sodavand og hotdogs

Tak til Lars Westh for kartofler

Litteraturkreds

Næste gang vi mødes er den 30 januar. Vi taler om Marilyn Robinsons *Hjemme*. Bogen kan lånes ved henvendelse til mig.

/Nana Hauge

Studiekreds i præstegården

Studiekredsen starter den 23. januar kl. 19.30. Studiekredsen sætter fokus på syndsbegrebet i en nutidig og historisk kontekst – vi vil læse centrale bibelske fortællinger, tekster af Augustin, Martin Luther og Søren Kierkegaard og Søren Ulrik Thomsen. Vi vil desuden se på nutidige kunstneriske fortolkninger af



syndsbegrebet. Tekster til første gang fåes ved henvendelse til mig. Medbring selv kaffe/the mm. Husk også din egen kop
/Nana Hauge

Facebook

Høve og Havrebjerg valgmenigheder er kommet på Facebook. Søg på Høve og Havrebjerg valgmenigheder og "like" siden.



Høve marks foredragsforening

Program

Onsdag, den 26. februar kl.19.30: Spøgelser og overtro i middelalderen

Museumsinspektør på Middelaldercentret ved Nykøbing Falster, Kaare Johannesen kommer og fortæller om alle de mystiske, dunkle, uhyggelige, sære og sjove skabninger, man troede, verden var fuld af for 500 år siden. Vi hilser på varulve og vampyrer, men også på elverfolk, nisser, onde grisebasser, lygtemænd, levende døde og en masse andre fornøjelige skabninger.

Entré 50 kr. Tag kaffekurven med. Øl og vand kan købes

Tirsdag den 1 april kl. 19.30: Kristentro og Månerejse

Ved Christian Provstgaard, cand. scient., IT arkitekt og amatør-historiker. I sit foredrag, søger Christian at lægge den uhyre amerikanske ingeniørbedrift, der i sin tid satte mænd på månen, ind i en åndelig forankring. En forankring som blev drivmidlet for den tapperhed og inspiration som ingeniørerne på jorden og astronauterne måtte mønstre for at bringe rumprogrammet i mål. Foredraget argumenterer med ord, billeder,



Udvalgte vidnesbyrd og filmklip for, at kristendommen var en central nøgle til månerejsernes succes.

Foredraget retter sig særligt til konfirmander og deres forældre og erstatter undervisningen i denne uge. Men alle er hjerteligt velkomne. Børn ned til 9 år vil have glæde af foredraget.

Entre 50 kr. (gratis for konfirmander og andre børn/unge under 18 år)

Tag kaffekurven med. Øl og vand kan købes

Foredragene finder sted i forsamlingshuset på Høve Mark (ved siden af kirken), Sorø Landevej 308, 4261 Dalmose

KALENDER

Kyndelmisse

I år markerer vi kyndelmisse i både Høve og Havrebjerg med en aftengudstjeneste. Efterfølgende er der kaffe/the og pandekager

Der er kyndelmissegudstjeneste i Høve den 26. januar kl 19.00 og i Havrebjerg den 2. februar kl 19.00. Ved begge gudstjenester medvirker klassisk guitarist Jakob Goldmann Jensen

Hvad er kyndelmisse?

Kyndelmisse er en fordanskning af det latinske candelarum misa, der betyder lysenes messe. Det er en katolsk højtid, som man blev ved med at fejre i Danmark til længe efter, dagen blev afskaffet som fridag i 1770.

Kyndelmisse var førhen på landet en vigtig dag . Bonden skulle da helst have halvdelen af sit vinterforråd tilbage, for at kunne klare sig igennem resten af vinteren.

I kirken markerer man ved kyndelmisse dagen for Marias renselse, dagen hvor hun tog den 40 dage gamle Jesus med i det jødiske tempel. Ifølge Bibelen



*ser den gamle mand Simeon ham her og kalder ham "et lys til åbenbaring for hedninge". Samtidig med at naturen er ved at vågne og lyset er ved at komme tilbage, fejrer vi således lige som i julen, Kristus som verdens lys.
/Nana Hauge*

Fødselsdag på Liselund

Menighedernes fødselsdag fejres på Liselund den 23. februar med gudstjeneste kl 14. 00. Herefter lagkage og chokolade. Pris for kaffe og kage: 50,-



Efter kagen er der foredrag med sogne- og migrantpræst, Massoud Fourouzandeh. Massoud Fourouzandeh har en forunderlig historie at fortælle. Selv siger han: Ligesom penge er værdiløse, hvis de ikke bruges, er også vores erfaringer meningsløse, hvis de ikke fortælles videre. I foredraget fortæller Massoud om sin barndom i Iran, flugten over de kurdiske bjerge til Tyrkiet og sit liv i Danmark, herunder især om omvendelsen til kristendommen og hans arbejde som præst i Den danske folkekirke.



Årsmøde i Høve Valgmenighed

Der indkaldes hermed til Årsmøde i Høve Valgmenighed søndag den 16. marts 2014 kl. 13.00. Dagsorden ifølge vedtægterne sendes ud med årsskriftet.

Påsken

Påsken er kristendommens største fest, måske kun overgået af julen – hvoraf den jo udspringer. Uden jul ingen påske, men man må jo omvendt sige at uden påske - heller ingen jul. I påsken mindes vi, at Gud døde på korset for på engang at gøre en ende på dødens magt. Dette anskueliggøres yderligere ved den tomme grav. Kristus har ikke bare taget døden med dens forbandelse på sig – han har også overvundet døden. Kristus er opstanden, og med ham skal vi opstå – både i det daglige liv hvergang nye muligheder viser sig og til sidst engang efter døden./Nana Hauge

Skærtorsdag

Efter gudstjenesten i Høve kirke kl. 11.00, som er fælles for valgmenighederne, er der frokost i præstegården. Medbring en ret til den fælles buffet og husk også tallerkner og bestik.

Påskedag er der gudstjeneste i begge kirker.

Årsmøde for Havrebjerg Valgmenighed

24. april kl. 19.00 på Liselund

Konfirmation

Den 27 april kl 10.00 er der konfirmation i Høve valgmenighedskirke

Præsten holder fridag

18. -20. januar

8. – 17. februar



5. -7. april

Henvendelse kan her ske til Aslaug Bugge i Høve og Henning Ipsen i Havrebjerg

HUSK OGSÅ!

Teologimødet på Liselund

Vågner, vågner danske – Myte mellem historie og fiktion

Store fortællinger og myter har altid været en del af menneskeheds historie som livsforklaringer og livstolkninger, men der er også mange gange gennem historien stillet spørgsmålstejn ved myten som forklaring på livets store spørgsmål. Alligevel er det som om, de store fortællinger og myterne overlever hver gang man har erklæret dem døde. Handler det om forklaring eller forklarelse? Medvirkende: bl.a. Torben Bramming, Peter Thyssen og Erik Skyum Nielsen. **Mødet afholdes i dagene 27. – 29. januar.** Se det fulde program på www.liselund.dk eller henvend dig til Nana Hauge

Liselundseminar

Kærlighed

På dette års Liselund-seminar bliver der gået i kødet på kærligheden. Der foregår i tiden en teologisk og filosofisk nytænkning af begrebet 'kærlighed', men hvad går den ud på? Vi afdækker kærlighedsbegrebets historiske rødder og ser også på, hvordan litteraturen, hjerneforskningen, psykoanalysen og kropsfænomenologien taler om kærlighed. Kan de forskellige tilgange befrugte hinanden?

Seminaret afholdes i dagene 23. – 25. marts. Se mere på www.liselund.dk eller henvend dig til Nana Hauge. Medvirkende: bl.a. Pia Søltoft, Ida Jessen, Jacob Beck og Carsten Pallesen.



Gudstjenester i januar, februar, marts og april 2014	Høve	Havrebjerg
5. januar Hellig tre kongers søndag	14.00 Liselund	14.00 Liselund
12. januar 1. s.e.h.3k.	10.00 Liselund	10.00 Liselund
19. januar 2. s.e.h.3k.	Ingen	Ingen
26. januar 3. s.e.h.3k.	19.00 Kyndelmissegudstjeneste (Tekstrække som til 4 s.e.h.3k)	10.00
2. februar 4. s.e.h.3k.	10.00 (Tekstrække som til 3. s.e.h.3k)	19.00 Kyndelmissegudstjeneste
9. februar Sidste s.e.h.3k.	Ingen	ingen
16. februar Septuagesima	Ingen	Ingen
23. februar Seksagesima	Liselund kl. 14.00 (menighedernes fødselsdag)	Liselund kl 14.00 (menighedernes fødselsdag)



2. marts Fastelavn	11.00	9.00
9. marts 1. s. i Fasten	9.00	11.00
16. marts 2. s. i fasten	11.00 (årsmøde)	9.00
23. marts 3. s. i fasten	9.00	11.00
30. marts Midfaste	11.00	9.00
6. april Mariæ bebudelse	Ingen	Ingen
13. april Palmesøndag	9.00	11.00
17. april Skærtorsdag	11.00 (fælles gudstjeneste med efterfølgende frokost i præstegården)	Se Høve
20. april Påskedag	11.00	9.00
27. april 1. s.e.påske	10.00 (konfirmation)	Ingen

Hvor intet andet er nævnt varetages gudstjenesten af valgmenighedspræst
Nana Hauge

ADRESSER

Havrebjerg Valgmenighed: www.hoeve-havrebjerg.dk

Formand: Henning Ipsen, Lærketofte 12, 4281 Gørlev tlf. 56 48 42 77

Kasserer og kirkeværge: Helga Ipsen, Lærketofte 12, 4281 Gørlev
tlf. 56 48 42 77

Graver: Leif Juhl tlf. 42 31 70 71

Organist: vacant

Præst: Nana Hauge, Sorø Landevej 306, 4261 Dalmose tlf. 58 18 65 42 *Træffes bedst i dagtimerne. Mandag er fridag.*

Høve Valgmenighed: www.hoeve-havrebjerg.dk

Formand: Lars Westh, Erdrup Enghave 2, 4242 Boeslunde tlf. 58 18 85 61

Kasserer: Aslaug Bugge, Ærtebjergvej 18, Tjæreby, 4230 Skælskør,
tlf. 58 14 10 20. Mail: aslaug@buggeclausen.dk

Kirkeværge: Tove Beierholm, Møllegårdsvej 7A, 4242 Boeslunde,
tlf. 58 14 04 55 /mobil 61 71 64 93

Graver: Berit Jensen, Venslevvej 19, 4261 Dalmose tlf. 58 18 87 66 –
mobil 21 23 68 66

Organist: Vacant

Præst: Nana Hauge, Sorø Landevej 306, 4261 Dalmose tlf. 58 18 65 42 *Træffes bedst i dagtimerne. Mandag er fridag.*

Redaktion: Nana Hauge, Sorø Landevej 306, 4261 Dalmose - tlf. 58 18 65 42

Tryk: HassOlsen tlf. 58 19 64 74